



schouder aan schouder

Partners in het Evangelie

Filippenzen 1:3-11

FILIPPENZEN

Gerrit van Valen

PROGRAMMA

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Observeren | <i>Markeren</i> |
| 2. Interpreteren | <i>Uitleg</i> |
| 3. Toepassen | <i>Lessen + Gesprek</i> |

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

Observeren en interpreteren

*Noot voor degene die deze powerpoint later bekijkt:
Deze stappen zijn mondeling gedaan en niet in de PPT
opgenomen. Wie een indruk wil krijgen wat er aan uitleg is
gedaan, kan de handout op de website bekijken.*

Zie <http://gerritvanvalen.nl/filippenzen>.

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

Inzet van de Filippenzen voor het Evangelie

a) *in eigen omgeving*

- hebben zelf Evangelie gedeeld (1:27)
- hebben tegenstand en smaad ervaren (1:28-29)

b) *in ondersteuning van Paulus*

- baden voor hem (1:19)
- identificeerden zich met hem in gevangenschap (1:7)
- vroegen naar zijn welzijn
- ondersteunden hem financieel (4:15, 16; 4:10)

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

LESSEN

a/ Innige verbondenheid (vriendschap)

b/ Toegewijd partnerschap

c/ Groeiende eenheid

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

a/ Innige verbondenheid (vriendschap in de Heer)

1:7 '...ik heb u allen in mijn hart als deelgenoten van mijn genade...'

1:8 '...hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus...'

Jezus' hart klopt in ons hart!

*Als Zijn grenzeloze liefde in ons woont en werkt,
is er geen grens aan de mate waarin wij lief kunnen hebben!*

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

b/ Toegewijd partnerschap

- ‘partnerschap’ -> gemeenschap, *koinonia* (1:5)
- Samen dienen in (voor) het Evangelie van Christus.
- Het Evangelie tilt ons boven onszelf uit. Het verbindt.
- Wanneer het Evangelie niet meer in zicht is, erodeert de onderlinge verbondenheid. Bijzaken nemen snel de plaats v.h. Evangelie in.
- Hoe ziet onze inzet voor het Evangelie eruit? Zijn we partners van elkaar?

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

c/ Groeiende eenheid

- Gebrek aan eenheid is bedreiging voor de zaak v/h Evangelie, groei in eenheid bevordert het. Daarvoor is groei in liefde nodig.
- De Geest wil ons helpen om te groeien in fijngevoeligheid in de omgang met elkaar.
- Het Evangelie is criterium voor onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

*Alles afmeten aan het belang van Christus
en het Evangelie.*

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

Lessen over eenheid

- Eenheid is dat je allen op het oog hebt, en geen onderscheid maakt.
- Geen eenheid zonder gebed.
- Onderscheidingsvermogen van wat werkelijk belangrijk is, leidt tot meer eenheid. Het belang van het Evangelie is daarbij een belangrijk criterium.
- Liefde is de basis voor eenheid. Eenheid wordt bevorderd wanneer je vanuit liefde over jezelf heen kunt stappen.
- Eenheid wordt bevorderd als je je samen voor iets inzet (en niet alleen maar praat), maar eenheid is ook een soort voorwaarde voor een eendrachtige inzet.

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

Tot slot

Voel je je tekort schieten?

Wanhoop niet!

Zie op Hem, die in jou een goed werk begonnen is:

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, *dat* voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus. (1:6)

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

Gespreksvragen

1. Heb je vrienden met wie je het geloof kan delen? Zo ja, vertel iets over hoe je dat beleeft. Zo niet, wat zouden we hierin voor elkaar kunnen betekenen?
2. P. en F. waren als partners bezig zich in te zetten voor het Evangelie (vs 5). Hoe is jouw gemeente bezig om 'de zaak van het Evangelie' te bevorderen? Hoe betrokken zijn wij zelf op anderen als het gaat om het Evangelie? Ervaar je iets van dat 'partnerschap' (samen de schouders eronder)?
3. Paulus ziet de Filippenzen graag groeien. Waarin wil/moet jij vooral nog groeien? Kijk voor je antwoord in vers 9-11, of bedenk zelf iets.

FILIPPENZEN

schouder aan schouder