

6 Jézus wil ik kennen! *Filippenzen 3:1-16* (5 maart 2020)

1. Wees gewaarschuwd! (vs 1-3)

Pas op voor de *honden*, *slechte arbeiders*, en de *versnijdenis*: verwijzing naar judaïsten: joden die heidenen probeerden onder de wet te krijgen; in dit geval vooral de besnijdenis.

- *honden*: zwervers buiten de huizen, onreine afvaleters; joodse scheldnaam voor heidenen, nu toegepast op henzelf.
- *slechte arbeiders*: mensen die het kwade doen (cf. Psalmen)
- *versnijdenis*: verminking; castratie: brengt schade toe aan het lichaam van Christus, en maakt ongeschikt voor dienst aan God
- *wij zijn de besnijdenis*: het gaat om een besneden hart. (Zie Deut 10:16, 30:6, Jer 4:4, Rom 2:28-29, Kol. 2:11.)
- *wij die God in de Geest dienen*: zonder Geest dien je God in het vlees (eigen menselijke kracht en inzicht).
- *en in Christus Jezus roemen*: we prijzen onszelf gelukkig met Jezus, we stellen ons vertrouwen op Hem
- *en niet op het vlees vertrouwen*: je zekerheid bouwen op iets van jezelf. De judaïsten deden dat in dubbel opzicht:
 1. ze vertrouwen op zichzelf, op hun eigen prestaties
 2. ze vertrouwen op de besnijdenis, die ook enig verband houdt met 'vlees' (woordspeling van Paulus)

Paulus' waarschuwing in het kort:

Pas op voor mensen die je geestelijk verder lijken te brengen, maar die je in feite terugwerpen op jezelf.

2. Waar bouw je op? (vs 4-6)

Paulus heeft voldoende in huis om te kunnen vertrouwen op het vlees. Hij presenteert zijn CV:

afkomst (zijn)	prestaties (doen)
1. besneden op achtste dag	5. wat de wet betreft een Farizeeër
2. uit het geslacht van Israël	6. wat ijver betreft vervolger v. gemeente
3. van de stam Benjamin	7. wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk
4. een Hebreëer uit de Hebreëën	

Allemaal dingen waar je op kan bouwen. Een mens zoekt steun in heel veel dingen, om maar niet op God te hoeven steunen.

Wat staat er op jouw CV? Wat zijn de dingen waarop jij kon/kunt (gaan) bouwen?

3. Jezus kennen (vs 7-11)

Door de ontmoeting met Jezus zijn alle winstpunten (*debet*) die ik kon opnoemen (zoals in 4-6) aan de andere kant van de balans komen te staan als verlies (*credit*). (vs 7)

Wat het ook is dat mij in het heden nog kan verleiden om op te bouwen, nu ik de schoonheid en de waarde van Jezus Christus heb leren kennen laat ik al het andere als vuilnis links liggen,

- (a) ... opdat ik Christus mag winnen (vs 8)
- (b) en in Hem gevonden word ... (vs 9)
- (c) ... opdat ik Hem mag kennen ... (vs 10)

Wat maakt het voor jou de moeite waard om Jezus te kennen?

vs 10-11: Opstandingskracht en deelhebben aan Jezus' lijden horen bij elkaar:

- Je kunt niet een leven vol kracht leiden zonder ook het kruis achter Jezus aan te dragen.
- En je hebt de kracht van de opstanding nodig om het lijden te kunnen dragen.

Wie de weg van lijden achter Jezus aan gaat, leert Hem dieper kennen.

Om op te reflecteren:

- Waar bouw je op? (identiteit) en wat jaag je na? (ambitie)
- Hoe hoog is je waardering van Christus? Zie je Hem als van onschatbare waarde?

4. Uitstrekken naar de prijs (vs 12-16)

- Gegrepen om te grijpen. Maar wat valt er dan te grijpen?
- 'Ik jaag': Paulus werd van een vervolger een najager van Jezus!
- *vergetend wat achter is* (vs 14): geen ontkenning van het verleden, maar verwijst terug naar vs 4-6: alles wat je belemmert in het najagen van Jezus en het roemen in Hem.
- *De prijs van de roeping van God*: Jezus kennen, Hem winnen, in Hem gevonden worden.

Christenen zijn mensen die bouwen op Jezus en Hem najagen.

Gespreksvragen:

1. Wat is het verschil tussen een gezond zelfvertrouwen en gepaste trots, en het vertrouwen op het vlees dat Paulus afkeurt?
2. (a) Wanneer heeft Christus Jezus jou gegrepen? Deel er eens wat over als je wilt.
(b) Wat maakt het voor jou de moeite waard om Jezus te kennen?
3. Hoe doe je dat, jagen naar Christus? (vs 12-14)

Volgende keer: 2 april
(Fil. 3:17-4:9)

Powerpoints, handouts
en geluidsopnames via
www.gerritvanvalen.nl/filippenzen