

2 “Partners in het Evangelie”. *Filippenzen 1:3-11* (7 november 2019)

Algemeen

Focus in 1:3-11 is Gods werk in de F. dat zichtbaar wordt in hun inzet voor het Evangelie.

In dit Evangeliewerk zijn P. en de F. ‘partners’.

Structuurtje:

3-8 Paulus dankt

7-8 P. uit zijn genegenheid voor de F.

9-11 Paulus bidt

Uitleg

vs 3-5

- reden voor dank: ‘uw gemeenschap aan het Evangelie’
- gemeenschap = *koinonia* (Gr.).
 - a) deelhebben aan (passief)
 - b) deelnemen aan (actief). Accent ligt hier op.
- NBV: ‘uw inzet voor het Evangelie’
- partnerschap! samenwerken in onderneming v.h. Evangelie

Hoe zag die inzet van de Filippenzen eruit?

In hun eigen omgeving, Filippi:

- ze deelden zelf het Evangelie (1:27).
- tegenstand verdragen vanwege geloof (1:28-29).

In betrokkenheid op Paulus:

- ze baden voor hem (1:19).
- ze identificeerden zich met P., ook nu hij gevangen zit (1:7)
- ze vroegen naar zijn welzijn dmv Epafroditus.
- ze ondersteunden Paulus financieel (4:10-20)

vs 6

Is die inzet vol te houden? (dreigende moedeloosheid)

Ja! God zorgt daarvoor! Hij zal het goede werk voltooien.

- a) bemoediging: het komt goed
- b) vermaning: het hangt niet van jou af

vs 7-8

- ‘ik heb *u allen* in mijn hart...’
 - ‘u allen’ (1:4, 7, 8) -> P. sluit iedereen in
 - > voorbeeld voor eenheid
- ‘...als deelgenoten van mijn *genade*’
 - *genade*: hier: onverdiende gunst om in de Evangeliebediening te mogen werken
- Fil. steunen P., *ongeacht omstandigheden!* en zijn één met hem in zijn verdrukking
- P. verlangt vurig naar F., met ‘innige gevoelens van Jezus Christus’: ingewanden, innerlijke ontferming, genegenheid.
- Jezus’ hart klopt in Paulus’ hart!

Inleiding als ouverture

Bepaalde thema’s komen later in brief terug.

- blijdschap, vreugde (1:3-4 <-> 2:18, 4:4, 10 etc.)
- dank (1:3 <-> H4)
- eenheid (‘u allen’, 1:4, 7, 8 <-> h2 en 4)
- partnerschap van F. en P. (1:5 en 7 <-> 4:14, 1:27)
- genegenheid en band (1:7-8 <-> 2:17, 18; 4:1)
- werk van de F. en Gods werk (o.a. 1:6 <-> 2:12-13)
- de dag van Christus (1:6, 10 <-> 3:20-21)

vs 9-11

- P. bidt dat werk van God in levens F. door mag groeien; geest. groei met het oog *op eenheid!*
 - *liefde*: m.n. naar elkaar
 - *kennis*: relationele kennis
 - *fijngevoeligheid*: tact die nodig is om te weten wanneer bijv. te spreken of te zwijgen
 - *onderscheiden wat wezenlijk is*: weten waarop het aankomt, hoofd- en bijzaken onderscheiden
 - *oprecht*: zuiver; integer; zonder dubbele agenda
 - *zonder aanstoot te geven*: anderen niet uitlokken dat ze struikelen in zonde of erger
 - *vervuld met vruchten van gerechtigheid*: vrucht die bestaat uit de gerechtigheid (rechte wil v. God doen)
- *tot heerlijkheid en lof van God*: God krijgt de eer v.h. werk dat Hij in de F. aan het doen is (uit Hem, door Hem, tot Hem zijn alle dingen)

Samenvatting

Paulus dankt God voor Zijn werk in de Filippiëzen. Dit werk blijkt uit het feit dat zij zich als partners en medestrijders van Paulus inspanden voor het Evangelie. Dit heeft geleid tot een warme band tussen P. en F. Tevens bidt hij om voortzetting en uitbreiding van Gods werk in hun leven: primair groei in liefde, in combinatie met groei in (relationele) kennis en fijngevoeligheid. Dit zal hun onderlinge eenheid bevorderen.

Lessen

(1) Innige verbondenheid (vriendschap)

Geen diepere vriendschap dan vriendschap in de Heer. Hij brengt zulke vriendschappen tot stand, maar Hij wil ook zorgen dat ze levend blijven. Als Zijn grenzeloze liefde in ons woont en werkt, dan is er geen grens aan de mate waarin wij lief kunnen hebben!

(2) Toegewijd partnerschap

Partnerschap stijgt boven eigenbelang uit. Wanneer het Evangelie niet meer in zicht is, erodeert de onderlinge verbondenheid. Bijzaken nemen snel de plaats v.h. Ev. in. Hoe ziet onze inzet voor het Evangelie eruit?

(3) Groeiende eenheid

Gebrek aan eenheid is bedreiging voor de zaak v/h Ev., groei in eenheid bevordert het. Daarvoor groei in liefde nodig. De Geest wil ons helpen om te groeien in fijngevoeligheid in de omgang met elkaar. Het Evangelie is criterium voor onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

Gespreksvragen:

1. Heb je vrienden met wie je het geloof kan delen? Zo ja, vertel iets over hoe je dat beleeft. Zo niet, wat zouden we hierin voor elkaar kunnen betekenen?
2. P. en F. waren als partners bezig zich in te zetten voor het Evangelie (vs 5). Hoe is jouw gemeente bezig om 'de zaak van het Evangelie' te bevorderen? Hoe betrokken zijn wij zelf op anderen als het gaat om het Evangelie? Ervaar je iets van dat 'partnerschap' (samen de schouders eronder)?
3. Paulus ziet de Filippiëzen graag groeien. Waarin wil/moet jij vooral nog groeien? Kijk voor je antwoord in vers 9-11, of bedenk zelf iets.

Volgende keer: 12 december
(Fil. 1:12-26)

Powerpoints, handouts
en geluidsopnames via
www.gerritvanvalen.nl/filippenzen