

Psalm 137

vs **rgl**

- 1 1 Aan de rivieren van Babel,
 2 daar zaten wij,
 3 ook weenden wij
 4 als wij aan Sion dachten.
- 2 5 Wij hadden onze harpen gehangen
 6 aan de wilgen die daarbinnen zijn.
- 3 7 Toen zij die ons gevangenhielden,
 8 daar woorden van een lied van ons verlangden,
 9 en wie ons omvergeworpen hadden,
 10 blijdschap:
 11 Zing voor ons een van de liederen van Sion!
- 4 12 zeiden wij:
 13 Hoe zouden wij een lied van de HEERE zingen
 14 in een vreemd land?
- 5 15 Als ik u vergeet, Jeruzalem,
 16 laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.
- 6 17 Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte,
 18 als ik niet aan u denk,
 19 als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen
 20 boven mijn hoogste blijdschap.
- 7 21 HEERE, denk aan de Edomieten,
 22 aan de dag dat Jeruzalem viel,
 23 toen zij zeiden:
 24 Haal neer, haal neer die stad,
 25 tot op haar fundament!
- 8 26 Dochter van Babel,
 27 die verwoest zult worden,
 28 welzalig is hij
 29 die u uw misdaad vergelden zal,
 30 die u tegen ons begaan hebt.
- 9 31 Welzalig is hij
 32 die uw kleine kinderen grijpen
 33 en tegen de rots verpletteren zal.